



Pasen

Opnieuw Pasen in Coronatijd. Helaas geen kerkbezoek, naar een museum of op een terras. Maar het eind van deze nare tijd is bijna in zicht. Hopelijk wordt er vaart gezet achter de vaccinaties.

Pasen is het feest van een nieuw begin. De knoppen in de bomen laten het zien. En gelukkig zijn de weersberichten goed om er op uit te gaan en te genieten van de natuur.

Pasen staat ook vol van tradities. Vorig jaar vertelde ik u al van de paasvuren in Twente.

Op de bestuursvergadering deze maand haalden we als bestuursleden herinneringen op over de gebruiken rond Pasen. Wat weet je nog uit je kindertijd? Roel en ik herinnerden ons de

eiernetjes. Een netje waarin allerlei lekkers zat. Onderin meestal een sinaasappel, daar bovenop noten, een hardgekookt beschilderd ei, een suikerei, chocolade eitjes etc. Op Eerste Paasdag was je erg nieuwsgierig wat er in het netje zat. Vergelijken met de buurtkinderen en vriendinnetjes: wie had het mooiste netje? Soms was het netje zo zwaar dat het koordje striemen gaf in je hals. Ad kende dat niet, hij herinnerde zich vooral de Paasstok met Palmpasen. Hier onder zijn verhaal. Herkent u hem van de foto? Het is mooi als oude gebruiken en tradities weer nieuw leven worden ingeblazen. Misschien vindt u het leuk om zelf een eiernetje te haken? In deze Nieuwsbrief leest u hoe dat kan.

Namens het bestuur wens ik u fijne Paasdagen !

Anneke Maarleveld-Krommendijk

Palmpasen traditie

De zondag voor Pasen heet palmzondag

De week voor Pasen was vroeger ook de tijd van de grote schoonmaak. Het werd lente en je kon weer werken op het land. Alles moest op orde zijn. Mensen kochten nieuwe kleren om er op hun 'paasbest' uit te zien.

Op Palmzondag vierten christenen de intocht van Jezus in Jeruzalem. In de katholieke kerk krijg je daarom op deze dag 'palmtakjes' mee. (buxustakjes) Die bewaar je een heel jaar voor bescherming en geluk. De palmpaasstok lijkt wel een beetje op een boom en herinnert aan de nieuwe lente.

Als kind kregen wij altijd een stok, zie de foto uit 1957. Ik weet nog dat er zakjes met suikereitjes aan hingen en dat ik in de loop van de dag door het zakje heen aan de eitjes begon te eten. Tradities zijn er om voorgezet te worden en daarom maken wij ook elk jaar voor onze kleinkinderen een palmpaasstok. Ze weten dit en er is al weer naar gevraagd..

Ongetwijfeld komt er een tijd dat ze het te kinderachtig zullen vinden, maar het blijven herinneringen die ze hun hele leven mee zullen nemen.

Ad Meijer



Eiernetje haken. Erg simpel om te doen, een leuk avondwerkje.



Patroon, gehaakt van katoen:

- 6 lossen tot een ring maken
- 15 stokjes in de ring
- 15 stokjes met telkens een losse er tussen
- 15 stokjes met telkens 2 lossen er tussen
- 15 stokjes met telkens 3 lossen er tussen
- 15 stokjes met telkens 3 lossen er tussen, maar elk 3e stokje één stokje + 3 lossen erbij maken in het zelfde gat. = 20 stokjes (komt niet zo precies)
- door haken tot de goede hoogte, lekker variëren met kleurtjes
- als laatste een sierrand van 1v, 1st, 1dub.st, 1st, 1v in elk "gat"
- haak een koordje van lossen (ca.50cm), rijg door de bovenste gaatjes en knoop de uiteinden aan elkaar.

Verkiezingstijd

Op 15, 16 en 17 maart mochten we weer naar de stembus. Vond u het ook zo moeilijk deze keer? Op dit moment van schrijven zijn twee verkenners bezig om te bekijken welke partijen er straks aan de onderhandelingstafel zitten.

Onze voormalig voorzitter GerritJan de Vos woont in Curaçao en heeft daar gestemd. Hieronder doet hij verslag.

Curaçao heeft op 19 maart gestemd.

Na +/- een halfjaar formeel ingeschreven in de burgerlijke registers hier, kregen wij 2 stempassen en mochten wij gaan stemmen.

De stemlokalen zijn in scholen te vinden en ook de wijze van stemmen is identiek aan Nederland; echter de hokjes waarin je mocht stemmen waren van dik karton.

Het politieke veld is minder links-rechts verdeeld doch eerder naar belangengroepen en families met een gemeenschappelijke agenda. Wel speelt duidelijk de houding van Nederland t.a.v. de steunverlening. De gedachte is dat vóór corona Nederland de geopolitieke ligging van Curaçao heeft onderschat. Het wegvallen van Venezuela heeft al voor corona geleid tot sluiting van de raffinaderij hier op het eiland. Dit leidde tot veel ontslagen. Nederland heeft binnen haar verantwoording voor het buitenlands beleid geen compensatie gegeven voor het sluiten van de raffinaderij.

De partijen in de regering van de heer Rhuggenaath hebben volgens de bevolking veel te veel Nederland gevolgd. Door deze houding is massaal op tegenhangers gestemd.

De zucht om controle over de steunmaatregelen dreigt nu zover te gaan dat eigenlijk het parlement van Curaçao buiten spel gezet wordt en daardoor hier gezien als koloniaal gevoelig.

Wij hebben bewust gekozen buiten de geijkte paden, op basis van moraliteit in plaats van economie. Gezin als hoeksteen van de samenleving is daarbij een vereiste. Waar hebben we dat meer gezien ?

Via de gouverneur, samen met een te benoemen formateur, zal nu een nieuwe regering moeten worden samengesteld maar met een andere signatuur t.o.v. Nederland. Met de komst van Rutte IV en winst van D66 is geen verandering in het beleid van Nederland te verwachten. Het zal nog een pittige ronde polderen worden in Caraïbisch Nederland.

GerritJan de Vos



Lotgenoten contact

Mw. Tineke Zevering uit Soest laat weten dat ze graag de Nieuwsbrief leest. Haar man Wim is opgenomen in het verpleeghuis en ze kan daardoor niet veel deelnemen aan activiteiten. Dat kan nu toch niet door Corona, maar misschien kan ze toch deelnemen aan de jubileum vaartocht in september. We wensen Tineke en Wim veel sterkte toe.

Gerda Merks uit Soest is weer thuis na een heupoperatie. Volgens de laatste berichten gaat het goed met haar. Een goed herstel gewenst Gerda !

Bestuurslid Nelia Breunesse heeft op 16 maart een knie operatie ondergaan. Dat was even spannend, want Nelia heeft ook hartproblemen. Maar gelukkig is alles goed gegaan en mag ze thuis verder revalideren. Een voorspoedig herstel wensen we ze toe Nelia !

Column en recept van Frederike Krommendijk

Meer lezen ? Zie haar website: www.bijfrederikethuis.nl

Curry met zoete aardappel en bloemkool



Eens in de zoveel tijd doe ik aan de lijn. Als ik de striemen van mijn spijkerbroek nog zie als ik al een half uur in bad lig, bijvoorbeeld. Nu ik almaar thuis werk, draag ik travelbroeken, en die werken helemaal niet mee aan dat normale nu-wordt-het-toch-echt-te-gek proces. Maar de vaccinaties komen eraan, de wereld gaat weer langzaam open, je kan toch kwalijk eeuwig blijven rondhobbelen in zo'n veredelde joggingbroek. Aan de lijn dus, maar hoe?

Ik sprak mensen die nu door de brievenbus konden, alleen door brood af te zweren en kruimige piepers te vervangen door zoete aardappels. Enthousiast ging ik koolhydraatarm aan de kook, maar aan die zoete aardappels kon ik niet wennen. Ja, wel aan zoete aardappelfriet met een klodder mayo en een Paaseitje na, maar dat was het idee natuurlijk niet. En in de stampot vond ik die oranje dingen veel te zoet, brrr. De gein is dat je die zoete aardappels dus niet als aardappels moet behandelen, maar er wat anders mee moet doen. Er een spicy curry van maken bijvoorbeeld. Ik strooide er cashewnoten over en maakte er rijst bij en dikke knoflookyoghurt met courgettes, wat natuurlijk weer

in geen enkel dieet paste maar wel ontzettend lekker was. Na de volgende persconferentie begin ik, beloofd.

Ingrediënten voor de curry (4 personen)

1 el olijfolie

2 grote zoete aardappels

Halve bloemkool in roosjes

1 ui

1 grote teen knoflook

1 aubergine

2 tl tot 1 el garam masala afhankelijk van hoe kruidig je 't wilt (neem een lekkere, bijvoorbeeld [deze van Jonnie Boer](#))

2 cm gember

1 pakje kokosmelk

2 tomaten

1 kopje diepvriesdoperwtjes, net ontdooid

Voor het garneren:

1 bosje koriander fijngehakt

2 handjes cashewnoten grof gehakt

Voor de courgetteyoghurt:

1 kleine courgette

1 teen knoflook

Skyr of Griekse yoghurt

1 el olijfolie

Maak eerst de courgetteyoghurt: Snijd de courgette in piepkleine blokjes. Bak in een hapjespan in de olijfolie beetgaar met de geperste knoflook. Doe nog warm in de Skyr of yoghurt en roer om, breng op smaak met zout en peper.

Schil de zoete aardappel en snijd in blokjes. Snipper de ui, snijd de aubergine en tomaten in blokjes en de gember in 4 stukjes. Verdeel de bloemkool in roosjes. Verhit weer wat olie in de pan. Bak eerst de aardappelblokjes even aan, voeg dan bloemkool, ui, aubergine, gember en knoflook toe en bak al omscheppend aan. Bak de garam masala even mee en schenk er dan de kokosmelk bij. Maak op smaak met zout. Doe het deksel op de pan en stook in ongeveer een kwartier gaar. Verwarm de laatste paar minuten de doperwtjes en tomaat mee. Bestrooi voor het serveren met koriander en cashewnoten. Serveer met pandanrijst.

Tip: Deze curry is met allerlei groenten lekker, al vind ik bloemkool en zoete aardappel wel een must. Snijd de groenten wel zo dat alles tegelijk gaar is, zachte groenten grover dan de harde dus.



Een gele Krokus en een witte Hyacint
Stonden te vrijen op een plekkie uit de wind
Ze waren gelukkig, zo blij als een kind
Hij zoende die Krokus en zij die witte
Hyacint
Hij wilde haar trouwen, die witte Hyacint
En ging naar haar vader, voor de hand van
dat kind
Pa wilde niet weten, dat zijn kind werd
bemind
En hij sloeg zijn Krokus, zijn bloedeigen kind
En vader zei: Daar kan niks van komen,
weet waar je aan begint
Want de kleur van een Krokus is heel anders
als van een Hyacint



Dat wordt niks anders als ellende, waar je je ook bevindt
Maar alle geliefden, slaan die raad in de wind
Ze trouwden heel stiekem, en ze kregen een kind
Dat leek op een Krokus en op een Hyacint
En alle bollen negeerden de familie Hyacint
Hu, maar ach, die hadden daar geen oog voor, want je weet, liefde maakt
blind
Toen, toen kwam er een expositie, van narcis tot Hyacint
Ons echtpaar dat schreef gelijk in en natuurlijk ook voor hun kind.
En dat kreeg nou als beloning een krans met een lint
Vanwege zijn stamboom en zijn originele tint



Tom Manders, beter bekend als Dorus

Anneke Maarleveld-Krommendijk, voorzitter tel. 035-5416416
Roel Thomas, secretaris tel: 035 6013830
Ad Meijer, penningmeester en coördinator Hydro zwemmen tel. 035 6025768
Nelie Breunese, algemeen bestuurslid o.a. ledenzorg tel. 035-5418551

Meewerkende leden:

Gerda Merks, coördinatie aangepast wandelen. tel 06 10803098
Aard van Slooten, website beheer

Adres secretariaat: Koperwiek 33, 3766 AM Soest
website: www.rpvbaarnsoest.nl
e-mail: rpvbaarnsoest@gmail.com
SNS bank IBAN rek nr. NL41SNSB094.43.67.461 te Soest

De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind april